

Με απόλυτη αποτυχία η εγκατάσταση προσφύγων...

Σύνταξη: Αγγελική Καλαμπόκα
Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2016 01:01



Ακόμα μία προσπάθεια για εγκατάσταση προσφύγων στον καταυλισμό του Κατσικά στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία. Τα έξι λεωφορεία με τους 350 και πλέον πρόσφυγες που παρέμεναν εκτός της δομής από το απόγευμα της Τρίτης αναχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης για κέντρο φιλοξενίας στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας. Εκεί στεγάζονται πάνω από 700 πρόσφυγες, ανάμεσά τους και μερικοί που είχαν και μια ολιγόωρη παραμονή στην Ήπειρο, κατά τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες για εγκατάσταση άλλων ατόμων στον Κατσικά. Ο λόγος για τον οποίο οι πρόσφυγες δεν παρέμειναν τις τρεις προηγούμενες φορές ήταν επειδή αρνούσαν κατηγορηματικά να ζήσουν στις τριτοκοσμικές συνθήκες του καταυλισμού, με αντίθεση την τέταρτη που, ενώ είχαν τέτοια διάθεση, τους απέτρεψαν οι διαμένοντες. Άρα ο λόγος παραμένει ο ίδιος: ο Κατσικός είναι παντελώς ακατάλληλος. Και η επιμονή για εγκατάσταση προσφύγων πριν τα βασικά προβλήματα διευθετηθούν, δείχνει κάτι παραπάνω από παρωπιδισμό ή εθελουφλία. Αν «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» για το τετράκις εξαμαρτείν, που δεν είναι και πολύ απίθανο να γίνει πεντάκις, τα λόγια περισσεύουν...

Κάπου εδώ μπορεί να ειπωθεί πως δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες και οι αλληλέγγυοι που δυσανασχετούν με την όλη κατάσταση... Υπάρχουν κι άλλοι που σιγά - σιγά οργανώνονται και ίσως θελήσουν να βαπτίσουν τους εαυτούς τους ως «προστάτες» (του έθνους) ή κάτι παρεμφερές και τότε είναι που η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κι ίσως στα θύματα να θρηνησουμε και κάποιο από τα παιδιά που κατάφερε να γλιτώσει από τον πόλεμο, και που φυσικά δεν έφταιξε σε τίποτα...