



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος ΟΤΑ διαμαρτύρεται για τις ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες αλλά κυρίως στην καθαριότητα. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα να ενημερώσουμε, αυτό που μάθαμε κι εμείς από τις υπηρεσίες, ότι δηλαδή σε κάποιες γειτονιές της πόλης δεν θα αδειάζονται οι κάδοι σε καθημερινή βάση.

Αυτό προέκυψε τώρα επειδή υποχρεωτικά –βάσει νόμου- πρέπει να δοθούν οι άδειες στους εργαζόμενους. Επομένως το προσωπικό (εφόσον δοθούν οι άδειες) δεν θα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της πόλης.

Σήμερα δεν κάνουμε αυτή την ενημέρωση για να ζητήσουμε την κατανόησή σας για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν.

Σήμερα ζητάμε η δικαιολογημένη αγανάκτηση που θα δημιουργηθεί εξαιτίας των σκουπιδιών να ενωθεί με τη δική μας αγανάκτηση για την έλλειψη προσωπικού.

Η αγανάκτηση να κατευθυνθεί στον πραγματικό ένοχο για την κατάσταση αυτή.

Αυτό σημαίνει :

Να κατευθυνθεί σε αυτούς που αντιμετωπίζουν την αποκομιδή των απορριμμάτων σαν εμπόρευμα, για το οποίο προσδοκούν το μέγιστο κέρδος, συμπιέζοντας το κόστος (είτε αυτό λέγεται κόστος μισθοδοσίας, είτε κόστος αγοράς Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους, είτε αυτό λέγεται κόστος για την πρόσληψη γιατρού εργασίας, που φυσικά δεν έχουμε για ακόμα μια φορά)

Την ίδια στιγμή η πολιτική «ο ρυπαίνων πληρώνει» που ξεκινά από την ΕΕ και εξειδικεύεται μέσω του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και των περιφερειακών ΠΕΣΔΑ, από την Ελληνική Κυβέρνηση, τόσο την προηγούμενη όσο και τη σημερινή, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή, έχει σαν αποτέλεσμα κέρδη για τα ιδιωτικά εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων (με ΣΔΙΤ για την Ήπειρο) κέρδη για τους ιδιωτικούς σταθμούς μεταφόρτωσης (αφού δεν υπάρχει καθόλου προσωπικού) κέρδη και για τα ιδιωτικά Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Με άλλα λόγια την ώρα που συμπιέζεται το κόστος σε βάρος των εργαζόμενων, μια σειρά επιχειρήσεις, βάσει νόμου και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, βγάζουν χρυσάφι από το προϊόν της αποκομιδής.

Η αγανάκτηση να στραφεί σε αυτούς που δεν αναγνωρίζουν τους κινδύνους των εργατών

στην αποκομιδή, που έχουν σαν αποτέλεσμα την τελευταία 10ετία να μετράμε περισσότερους από 50 νεκρούς στην καθαριότητα. Αν αναγνώριζαν τον κίνδυνο θα έκαναν τα πάντα η συγκεκριμένη υπηρεσία να έχει όσο το δυνατό περισσότερο προσωπικό για να μην εντατικοποιείται η δουλειά, να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι.

Η αγανάκτηση να στραφεί σε όλες εκείνες τις παρατάξεις και τους εκπροσώπους κομμάτων που αντί να αγωνίζονται να κάνουν προσλήψεις, αντί να αγωνιούν για την ασφάλεια των εργαζόμενων, ψάχνουν τρόπους και λόγους για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας! Το είδαμε και πριν 2 χρόνια όταν κάναμε τις απεργίες για να γίνουν οι προσλήψεις, και περιμένουμε πάλι τα ίδια ενόψει των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν

Οι εργαζόμενοι που για ένα μισθό-στα όρια της αξιοπρέπειας-, παίζουν τη ζωή τους καθημερινά πάνω στα απορριματοφόρα, δεν είναι ο αντίπαλος του Γιαννιώτικου λαού που θα υποφέρει από τα σκουπίδια μέσα στον Αύγουστο.

Ακόμα μεγαλύτερη μπορεί και πρέπει να είναι η αγανάκτηση των λαϊκών στρωμάτων γιατί αντί η συγκεκριμένη υπηρεσία- που αφορά στη δημόσια υγεία – να είναι δωρεάν, την πληρώνουν διπλά μέσω των ανταποδοτικών τα λαϊκά στρώματα και υπάρχουν μάλιστα και ευνοϊκότερα τιμολόγια για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Τέλος η αγανάκτηση των 17.000 ανέργων αυτής της πόλης, που τους κόβονται τα ρεύματα και τα νερά μέσα στο καλοκαίρι, επειδή έχουν μήνες και χρόνια να δουν μεροκάματο, να ενωθεί με τη δική μας αγανάκτηση που ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εδώ και μέρες, πιέζει τόσο για να επισπευστούν οι προσλήψεις των μόνιμων νέων συναδέλφων μας, μέσω της 3Κ, όσο και για να γίνουν νέες προσλήψεις .

Οι δικοί μας συνάδελφοι, οι εργάτες στην αποκομιδή, που θα παλεύουν τις επόμενες μέρες να μαζεύουν σκουπίδια 2 ημερών είναι οι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της κατάστασης.

Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση.

Δεν μας ενδιαφέρει να πληρώνεται το μεροκάματο κι ας υποφέρει ο λαός.

Θέλουμε, και ζητάμε από την πόλη, να παλέψει δίπλα μας ώστε και οι συνάδελφοί μας να δουλεύουν χωρίς να κινδυνεύουν, και τα λαϊκά στρώματα να έχουν καθαρή πόλη να μην κινδυνεύει η δημόσια υγεία.

Με αυτό το σκεπτικό είναι μονόδρομος οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, η πρόσληψη μόνιμου γιατρού εργασίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλο το προσωπικό.